

HET TREINTJE IN HET WINKELCENTRUM



“Het treintje in het winkelcentrum”

Wat is dit voor een dag
Ik wist echt niet wat ik zag
Ik weet ook net wat ik hoor
We hebben toch geen spoor

Het bleek een creatieve zegening
Van onze kindvriendelijke winkeliersvereniging
Dit keer een treintje, maar niet gewoon
Aan de fluit te horen, liep hij op stoom

Wat een aardig idee
Zelfs een aantal ouders gingen mee
Kinderen zijn heel wat gewend
Maar hiermee waren ze heel content

Een leuke rondrit bovendien
Dit was aan de kindergezichtjes te zien
Ja, na de rit was er in de ogen de twinkel
Daarna met de ouders mee naar de winkel

Om nog meer kinderen te blijven verblijden
Moet de vereniging dit soort activiteiten zeker niet vermijden
Voor iedereen veel plezier
Met op het plein veel vertier